

For Truth Try Dialogue

David Bohm

Normaalgesproken als we samenkomen om te vergaderen, hebben we een vooraf opgestelde agenda. Met vast opgestelde agenda's kunnen we geen nieuwe horizons verkennen. En afgezien van de vooropgestelde vergaderagenda brengt iedereen zijn of haar eigen agenda mee.

We houden formele vergaderingen om specifieke onderwerpen te benaderen of om een specifiek probleem op te lossen, maar elk specifiek probleem bijvoorbeeld, is geworteld in iets diepers. Wat we nodig hebben zijn bijeenkomsten zonder een specifiek onderwerp of specifiek probleem. Met andere woorden: een leegte waarin van alles kan ontstaan.

De originele betekenis van het woord leisu-re, is leegte, een lege ruimte. Dit is leegte of ruimte waarin van alles kan ontstaan. Onze hele samenleving is zo georganiseerd dat alle leegte en ruimte meteen weer opgevuld worden. Dialoog heeft geen agenda nodig. Daardoor ontstaat er ruimte voor creativiteit.

Oude samenlevingen waarin gejaagd en vergaard werd, kwamen samen in kringen en om zomaar te praten over niks. Ze praatten gewoonweg. Maar omdat die gesprekken keer op keer plaatsvonden, scheen iedereen te weten wat er gedaan moest worden of wat er van je verwacht werd. Het maakte niet uit waarover gepraat werd, zolang er maar niemand dwars ging liggen. Als er iets speciaals besproken moest worden, werd er in een kleinere groep nog eens verder over nagedacht. De manier waarop je mag denken is dan veel vrijer en veel meer op basis van gelijkwaardigheid.

Is er iets wat we willen bereiken met dialoog?

Wat we willen bereiken is dat mensen in dialoog de vaardigheid ontwikkelen om ongehinderd naar anderen te luisteren maar ook om naar zichzelf te luisteren. We moeten gaan leren luisteren in een hele open geest. Dat is het enige doel. Als we doelstellingen gaan definiëren betekent dat een beperking van die openheid.

Is er een mogelijkheid om in dialoog tot een nieuwe vorm van samenleven te komen?

Jazeker! Zolang we in dialoog onze eigen veronderstellingen maar achterwege kunnen laten. Proef hoe de geest van participatie groeit en rijpt. Observeer hoe saamhorigheid ruimte biedt aan onze gezamenlijke creatieve intelligentie. Een ruimte waarin een gezamenlijk bewustworden kan gaan ontstaan.

Door Fred Lahaye, 2017



*"In discussie en debat is er maar één winnaar.
In dialoog wint iedereen."
David Bohm*

David Bohm (1917-1992) was een fysicus en Nobelprijswinnaar in de Natuurkunde. Samen met Jiddu Krishnamurti dacht hij na over het transformeren van het hele menselijke gewaarworden, enkel door het observeren van het menselijke denken. Door er alleen maar samen naar te kijken, verandert het al.